

Kvinnogemenskapen MOA 1982 - 2002

Den 1 november 1982 skedde den officiella invigningen av Kvinnogemenskapen MOA. Invigningen hade föregåtts av ett antal träffar under mer än ett års tid. Idag, mer än trettio år senare, sätter vi stort värde på det pionjärarbete som bedrevs av framförallt en rad aktiva kvinnor. Vi inleder därför vår tillbakablick med en detaljerad beskrivning av dokumenterade möten och andra aktiviteter under tiden november 1982 fram till maj 1984 då MOA kunde flytta in i en äldre villa i Nyfors och där kvinnojouren fortfarande finns kvar.

Hur startade MOA och vilka tog initiativet?

26 augusti 1981 hölls det första mötet om Kvinnohus i Eskilstuna på Ungdomsmiljön i Sahl/Skiftinge

Närvarande: Leif Klingensjö och Maj Lahti från Rådgivningsbyrån, Gunni Kempe från kvinnogruppen, Lasse Jansson, Hilikka Jansson, Irene Lindström och Karin Engstad.

Anledningen till detta möte var att en remissgrupp med representanter från landstinget och kommunen kommit fram till att dåvarande resurser för misshandlade kvinnor, såsom psykiatriska kliniken och akutmottagningen var otillräckliga. Denna remissgrupp hade tillsatts efter en vpk-motion om speciella resurser för misshandlade kvinnor.

Personalen på Rådgivningsbyrån och ungdomsmiljön kom ofta i kontakt med misshandlade kvinnor som var i stort behov av en tillflyktsort där de kunde känna sig trygga och börja arbeta med sin situation. På flera orter i Sverige hade det startats kvinnohus eller kvinnojouren som bl.a. kunde ge stöd och hjälp till misshandlade kvinnor.

Maj Lahti hade varit i kontakt med kvinnohuset i Stockholm och fått tips på andra kvinnohus i Sverige, Danmark och Norge. Mötet beslutade att Maj och Leif skulle undersöka hur de olika kvinnohusen fungerade. Karin fick i uppgift att kontakta internationella kvinnojouren.

15 september 1981 ägde nästa möte rum i Rådgivningsbyråns lokaler i Nyfors

Det hade tillkommit ytterligare några personer i gruppen: Gunilla Sundholm (Damberg) Leena Grinbergs, Ingegerd Andersson och Eva Lindstedt.

Mötet beslöt att arbeta för en kvinnojour, helst driven av en kvinnogrupp (privat engagerade kvinnor) men med ett visst stöd från tjänstemän samt visst ekonomiskt stöd i form av lokaler, telefon m.m. från Eskilstuna kommun. Det bestämdes också att man måste ta reda på mer om liknande verksamheter innan kontakten togs med politiker och press.

24 september 1981 ställde Kristina Eriksson (S) en interpellation i kommunfullmäktige till socialnämndens ordförande Uno Zetterlund

Kristina ställde fyra frågor:

- Har centrala socialnämnden uppmärksammat problemet med kvinnomisshandel?
- Finns det kunskaper om hur vanligt det är med kvinnomisshandel i Eskilstuna?
- Har kvinnor som blivit misshandlade några möjligheter att få den vård och det skydd de är i behov av?
- Hur och till vilka sprids information om vilka hjälpmöjligheter det finns, t.ex. jourhem eller liknande?

Kristina Eriksson menade att kvinnomisshandel under senare år blivit ett alltmer uppmärksammat problem. Varje år polisanmäldes ca 3 000 fall av kvinnomisshandel vilket beräknades vara en procent av det verkliga antalet fall.

Uno Zetterlunds svar var att det fanns ett behov av en kvinnojour. Frågan skulle tas upp redan på fullmäktigemötet i oktober.

20 oktober 1981 möte i Rådgivningsbyråns lokaler i Nyfors

På detta möte beslutades det att starta upp cirklar utifrån boken "Den man älskar agar man". Alla som skulle vara med och arbeta med kvinnojouren och ingå i en kommande jourgrupp inbjöds till utbildningen. Mötet ansåg det viktigt att det även fanns tvåspråkiga deltagare i cirkarna.

10 november 1981 möte i Rådgivningsbyråns lokaler i Nyfors

Planering av en träff om "Kvinnomisshandel och om möjligheterna att ge ökad och bättre hjälp till misshandlade kvinnor". Kallelse skickades till polisen, socialtjänsten, psykiatriska kliniken, samtliga partier, Rådgivningsbyrån, Ungdomsmiljön, KFUM/KFUK, Fredrika Bremerförbundet och Husmodersföreningen. Datum för mötet sattes till 19 november 1981.

19 november 1981 möte med olika företrädare från kommunen, polis, sjukvård, politiska partier och olika organisationer

Här drogs riktlinjer för en samverkan upp när det gällde kvinnomisshandel och bildandet av en kvinnojour. Mötet tillsatte en kommitté som fick till uppgift att diskutera fram det bästa sättet att angripa frågan om kvinnomisshandel.

Kommittén fick följande sammansättning: Stig Thelin och Britta Tibell - soc. avd, Majken Söderholm - centrala socialnämnden, Stig Westberg – polisen, Kristina Eriksson – fullmäktigeledamot (S), Elsie Hellerstedt – kvinnogruppen och Peter Augustinsson – överläkare på psykiatriska kliniken.

26 november 1981 startade en studiecirkel på ABF utifrån boken ”Den man älskar agar man”.

Först utsågs representanter från studiecirkeln att vara med i den tidigare bildade kommittén eftersom det behövdes flera i arbetsgruppen. De som utsågs var Karin Engstad och Leif Klingensjö. Nu gick det också ut information till personal inom landstinget och barnomsorgen.

11 december 1981 möte med arbetsgruppen

Stig Thelin presenterade de resurser som redan fanns i kommunen. De diskuterade de fördomar som fanns hos allmänheten mot att kontakta socialkontor, vilket ofta hindrat misshandlade kvinnor att ta kontakt med de stöd- och hjälpfunktioner som socialkontoret redan hade.

Maria Preskar, Internationella Föreningen för Invandrarkvinnor (IFFI), berättade att de sedan flera år hade jourverksamhet dit såväl invandrade som svenska kvinnor hade vänt sig.

Stig Westberg ansåg att många kvinnor hade behov av stöd under en längre tid.

Kristina Eriksson tryckte på behovet av medverkan från olika kvinnoorganisationer.

20 januari 1982 möte med arbetsgruppen

Tre punkter diskuterades:

- Inventering av frivilliga medarbetare
 - Finska föreningen tolv stycken
 - Folkpartiets kvinnokommitté 4 stycken
 - Deltagarna i den pågående studiecirkeln
- Kvinnojourens organisation och omfattning

Stig Thelin, Britta Tibell, Maj Lahti, Leif Klingensjö, Karin Engstad och Hilka Jansson fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag.

- Behov av utbildning och inskolning

Deltagarna i den pågående studiecirkeln fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till program för utbildning samt inskolning och fortlöpande handledning.

4 mars 1982 antogs ett förslag till "Arbetsorganisation och Handlingsplan" för kvinnojour byggd på ideell basis

Programmet var framtaget av Frivilliga kvinnojoursgruppen och personal vid Rådgivningsbyrån och Ungdomsmiljön och sammanställt av Karin Engstad.

Programmet skickades till *Stig Thelin, avdelningschef sociala avdelningen, Britta Tibell, distriktschef sociala avdelningen och för kännedom till Mats Forsberg, socialchef, partiernas kvinnoförbund och ideella organisationer.*

16 mars 1982 möte med referensgruppen

Efter ett förslag från Stig Thelin enades man om att det var lämpligt att Stig gjorde en skrivelse till nämnden och informerade om planerna på inrättandet av en kvinnojour samt vilka resurser som kunde behövas när verksamheten kom igång.

24 – 25 april 1982 hölls en konferens i Kristianstad för kvinnojourer i Sverige. Mötet beslutade att sända några representanter från Eskilstuna. Dessutom beslutades att anordna ett stormöte där en styrelse skulle väljas.

22 april 1982 hölls det första stormötet

På detta möte valdes en interimsstyrelse där Christina Ekroth var ordförande.

Interimsstyrelsen fick även utgöra valberedning inför ett kommande stormöte då en ordinarie styrelse skulle väljas. De skulle också ta fram ett förslag till stadgar för kvinnojouren.

17 maj 1982 hölls ett andra stormöte

Kristina Eriksson presenterade valberedningens förslag till styrelse vilket antogs av mötet.

Ordförande: Gunilla Sundholm

Kassör: Irene Lindström

Ledamöter: Maj Lahti

Anita Rosengren

Siv-Britt Olsson

Christina Ekroth

Kristina Eriksson

Birgitta Holmkvist

Hilkka Jansson

Irene Wasberg

Anita Pikner

Suppleanter: Gunni Kempe

Carin Lundgren

Ann-Marie Guillén

Mary Stolpe

På grund av tidsbrist hade inte interimsstyrelsen kunnat utarbeta förslag till stadgar. Detta överlämnades till den nyvalda styrelsen.

Mötet beslutade att anordna ett offentligt möte den 3 juni 1982 kl. 18.00 i Folkets Hus. Syftet var att samla så många intresserade kvinnor som möjligt för att informera om den planerade kvinnojoursverksamheten och att få en uppfattning om hur många som var villiga att arbeta i kvinnojouren. Mötet annonserades i dagspressen den 1 juni och flygblad delades ut. Från socialförvaltningen inbjöds Stig Thelin, Britta Tibell och Uno Zetterlund och Berit Andersson från kvinnojouren i Örebro inbjöds för att berätta om verksamheten i deras jour.

25 maj 1982 hölls det första styrelsemötet

På detta första styrelsemöte diskuterades bl.a. namnfrågan. Ett förslag var Kvinnogemenskapen Viktoria. Beslutades att ta upp frågan på det offentliga mötet den 3 juni.

Eskilstuna-Kuriren och Folket gjorde ett reportage om detta första styrelsemöte.

3 juni 1982 hölls ett offentligt möte i Folkets Hus i Eskilstuna

Mötet samlade ett 50-tal kvinnor. Berit Andersson från kvinnojouren i Örebro berättade om verksamheten där och att behovet av stöd och hjälp till kvinnor som utsatts för våld och övergrepp var mycket större än väntat.

Uno Zetterlund, socialnämndens ordförande, menade att det var ett stort behov av att starta en kvinnojour i Eskilstuna.

Stig Thelin, socialchef, kände sig "alltmer övertygad om att det behövdes ett kvinnohus i Eskilstuna" och att det måste bli ett samarbete från socialens sida på kvinnojourens villkor.

22 – 23 juni 1982 undersökte styrelsen lokalfrågan

Styrelsen träffade Uno Zetterlund och Stig Thelin från socialförvaltningen och Holger från fastighetsförvaltningen för att få förslag till olika alternativ på lokaler.

Den 11 augusti åkte hela styrelsen med suppleanter runt och tittade på de olika förslagen av lokaler. Dessutom besökte de socialförvaltningens olika enheter som kom att vara till hjälp i kvinnojourens arbete. Redan då fanns huset på Östra Tunagatan med som förslag till lämplig lokal. Bostadsförmedlingen kontaktades angående lägenhet att nyttja till dess ett lämpligt alternativ på lokal blev ledigt

23 augusti 1982 styrelsemöte

Kvinnogemenskapen MOA erbjöds en lägenhet om 3 rum och kök på Östra Åsgatan. Styrelsen beslutade godta förslaget för att komma igång med verksamheten. Styrelsen beslutade anslå september månad till att ordna alla praktiska detaljer som telefon, möbler husgeråd m.m. Stig Thelin påpekade att det var lättare för MOA att få gehör för sitt krav om ett hus i framtiden om MOA kunde dokumentera att behovet fanns.

16 september 1982 stormöte

Allmän information om vad som hänt under våren. Styrelsen redovisade även ett förslag till jourverksamhet när det gällde tider och kontaktpersoner.

Det bildades också olika arbetsgrupper och en särskild informationsgrupp.

1 oktober 1982 inflyttning i lägenheten på Östra Åsgatan i Nyfors

Äntligen hade kvinnojouren flyttat in i sin första lokal. Oktober månad gick åt till att möblera och iordningställa lokalerna för dess ändamål.

1 november 1982 skedde den officiella invigningen av Kvinnogemenskapen MOA

Fr.o.m. den 1 november fanns det någon på plats vid vissa tider i den nya lägenheten i Nyfors. Nu kunde även lägenheten fungera som tillfällig bostad för misshandlade kvinnor.

Trots att verksamheten inte officiellt hade varit igång kontaktades styrelsemedlemmar av lasarettet och socialförvaltningen för att få råd och hjälp till kvinnor som hade misshandlats.

Intresset för att arbeta i kvinnojouren var mycket stort. Ca 50 kvinnor hade anmält sitt intresse att arbeta aktivt i verksamheten.

De som engagerade sig i kvinnojouren var inga myndighetspersoner utan ställde upp som medsystrar på helt ideell basis. Däremot hoppades man på en samverkan med psykologer, läkare och kvinnor med juridiska kunskaper.

Jourtelefonens tider var fredagar kl. 20.00 – 24.00 och måndagar kl. 08.00 – 12.00.

23 mars 1983 Kvinnogemenskapen MOA:s första årsmöte

Plats för årsmötet var Nya Gästis. Styrelsen fick följande utseende:

Ordförande: Gunilla Sundholm

Ledamöter: Hilka Jansson

Irene Lindström

Marianne Jonsson

Siv-Britt Olsson

Christina Ekroth

Birgitta Holmkvist

Kristina Eriksson

Gunni Kempe

Mary Stolpe

Anita Rosengren

Teresa Östlund

Ulla Flodkvist

Siv Elf

Beryl Unneberg

Förslag till verksamhet: Studiecirklar, temakvällar, öppet hus en gång i månaden, torgmöten och spela in TV-program att användas i studiecirklar.

7 april 1983 beslut angående driftsbidrag till MOA

Tjänsteyttrandet hade utarbetats av avdelningschef Stig Tibblin. Socialnämndens beslut:

att föreningen Kvinnogemenskapen MOA erhåller driftsbidrag med 50 000: - för jourverksamhet under 1983. Härifrån avräknas redan utbetalda bidrag för hyres-, el- och telefonkostnader 1983 med 8 327: - samt att bidraget till MOA:s jourverksamhet under 1983 får belasta kontot för stöd till nykterhetsorganisationer.

1 januari 1985 fick MOA sin första anställda personal

Margareta Asp blev MOA:s första anställda på deltid. Det ekonomiska bidraget kom från AMS. Margareta arbetade med att svara i jourtelefon mellan kl. 09.00 – 12.00. Övrig tid ägnade Margareta till praktiskt arbete på jouren och mycket tid gick åt till att prata med kvinnorna.

Tidigare hade varje hjälpsökande kvinna tilldelats en kontaktperson från föreningen som hjälpt till med det praktiska. Margareta tog nu över en del av dessa uppgifter.

Kvällsjouren på fredagar sköttes dock fortfarande av frivilliga krafter.

Kvinnogemenskapen MOA hade nu drygt 200 medlemmar. Av dem var ett 10-tal män. Ungefär 30 av medlemmarna var aktiva i föreningen. Medlemsavgiften var 25: -

Maj 1984 fick MOA sitt nuvarande HUS på Östra Tunagatan

Nu hade äntligen kvinnojouren fått sitt alldeles egna hus. På tisdagskvällen den 29 maj invigde Kvinnogemenskapen MOA det nyrenoverade huset i Nyfors som kommunen hjälpt till att skaffa. MOA hade öppet hus för alla som varit med och stöttat verksamheten bland politiker och tjänstemän. MOA flyttade in redan i början av maj månad men nu var huset officiellt invigt.

Huset, som MOA fortfarande disponerar, består av nio rum och kök i två våningar plus källare.

Förutom de fem boenderummen finns vardagsrum, expedition, samlingsrum och bad- och duschrum. Under senare år har även ett lekrum för barnen iordningsställts. Huset ska inte fungera bara som en tillflyktsort för misshandlade kvinnor utan MOA håller också bl.a. studiecirkelar och träffar i sitt hus.

Verksamheten 1984 – 1997

Verksamheten under perioden i siffror:

- Totalt 676 kvinnor och 560 barn bodde på MOA under längre eller kortare tid.
- 413 samtal efter bokade besök genomfördes.
- 385 studiebesök togs emot.

Nedan beskrivs axplock ur verksamheten år för år.

1984

- 6 oktober ordnade MOA en höstfest som startade med en loppmarknad för att stärka kvinnojourens ekonomi. Tjejgruppen "Klara stjärnor" framträdde och Maria-Pia Boëthius talade under rubriken "Våld mot kvinnor".

1985

- Informationsverksamheten utökades och det anordnades flera sammankomster i huset.
- Medlemsmötena innehöll olika teman som t.ex. filmvisning av "Slagen", invandrarfrågor under rubriken "Kvinnans roller i olika kulturer" med Iris Harrysson, "Pornografi och videovåld" med föreläsning och bildband och "Zigenska kvinnokulturen" med Hilka Jansson, Iris Harrysson och Mariatta Koru.
- Margareta Asp, anställd på juren, deltog i en 5 veckors utbildning på Brunnsviks Folkhögskola.

1986

- Två studiecirkelar genomfördes med Elsa Bohlins bok "Den man älskar agar man" som studiematerial.

- Ett videoband "Om kvinnomisshandel" inköptes för att användas vid informationer och möten.
- De kvinnor som sökte hjälp hos MOA erbjöds en kontaktperson som kunde vara ett stöd vid läkar- och polisbesök eller vid rättegången och många medlemmar fungerade som tolkar vid behov.
- Medlemsmötena hade följande teman: "Förändringsarbete inom jourerna" med Karin Isidorsson från Gävle och "Information om kvinnosjukdomar" av överläkare Birgitta Stenström.
- Under året inleddes också ett samarbete mellan kvinnojourerna i Sörmland med erfarenhetsutbyte och samarbete i olika informationsfrågor. Tre träffar genomfördes i respektive Strängnäs, Flen och Eskilstuna.

1987

- En studiecirkel genomfördes med Elsa Bohlins bok "Den man älskar agar man" som studiematerial. Syftet med cirkeln var att få fler medlemmar att arbeta aktivt i jourgruppen samt att ge nya medlemmar kunskaper i ämnet.
- Maj Fant besökte MOA och föreläste som företrädare för RFSU.
- Teman på medlemsmöten var följande: "Våld mot kvinnor" med Monica Dahlström-Lannes, "Kvinnor och alkohol" med Gunilla Damberg och Maj Lahti från Rådgivningsbyrån, "Kvinnor och psykiska sjukdomar" med Peter Augustinsson, överläkare på psykiatriska kliniken och "Hur arbetar kyrkan med kvinnofrågor" med diakoniföreståndare Birgitta Boström.

1988

- Både personal och medlemmar deltog i flera externa utbildningar.
- Det genomfördes sju medlemsmöten under året, alla med olika teman: "Kvinnor och ekonomi del 1 och 2" med bankjurist Kristina Holmström i februari och april, "Kvinnor i kris – krisbearbetning" med psykolog Margareta Berggren, upptaktsmöte i huset för höstens verksamhet, "Kost och motion" med kostkonsulent Ingrid Bertilsson, "Kvinnor och alkohol" med studiebesök på Rådgivningsbyrån och en julavslutning på MOA i december.

1989

- Två studiecirklar i "Kvinnor och ekonomi" och "Kampen mot kvinnomisshandel" genomfördes.
- Det genomfördes fyra länsträffar där det bl.a. diskuterades gemensamma riktlinjer i policyfrågor och utbildning.
- En studiecirkel för boende på MOA genomfördes i samarbete med ABF. Studiematerialet var "Ett levande liv – leva eller ledas".

- Arbetet med den inre verksamheten var mycket stor detta år och därför genomfördes endast årsmötet och inga övriga medlemsmöten. Däremot förekom MOA:s verksamhet i stor omfattning i både press och i radio.

1990

- Studiecirkel om "Kampen mot kvinnomisshandel" genomfördes och cirkeln avslutades med ett studiebesök och seminarium på Kvinnor Kan Mässan i Västerås.
- Kerstin Svensson föreläste om informationsteknik.
- Personal och medlemmar deltog i flera externa kurser.
- Medlemsmötet på våren gästades av Ebon Kram, ordförande i ROKS, som informerade om ROKS verksamhet och på höstens något annorlunda medlemsmöte demonstrerade en representant från ett företag hur man gör en färganalys.
- Ett studiebesök till Alla Kvinnors Hur i Stockholm anordnades.

1991

- Två kurser i "Transaktionsanalys" genomfördes av Länsföreningen för kvinnojourerna i Sörmland i samarbete med Åsa Folkhögskola. Kursledare var Ingrid Ahlkvist och Olle Pohlua. Från MOA deltog 4 medlemmar.
- I samarbete med Nyköpings Folkhögskola anordnades en kurs i "Kvinnohistoria". Den hölls i Nyköping med Eva Lindén och Britt-Marie Sundell som lärare. Från MOA deltog 5 medlemmar.
- Teman på årets medlemsmöten var följande: "Mot dessa våra minsta" med Monica Dahlström-Lannes, "Kvinnors ekonomi" med Eva Lund, Nya Sparbanken, "Kvinnliga författare" med Tryggve Lund, Torshälla bibliotek och "Julmöte" med julbord på MOA.

1992

- 15 maj genomfördes ett miniseminarium för MOA:s nya medlemmar om föreningens verksamhet.
- Efter "Anna-mordet" i Eskilstuna och tidningsuppgifter om att 20 våldsmän gick fria i Eskilstuna genomfördes en manifestation på Fristadstorget den 26 juni om "Våldet mot kvinnor" och namnlistor för "Kvinnofrid". En aktionsgrupp bildades av kvinnojouren och de olika politiska partierna. Gruppen arbetade fram en kravlista som tillsammans med namnlistorna överlämnades till dåvarande justitieminister Gun Hellsvik den 19 augusti.
- Aktionsgruppen för kvinnofrid anordnade en debattkväll i Stadshuset med företrädare för polisen, rättsväsendet, Hällbyanstalten och MOA.
- Den 21 oktober uppmärksammade MOA sina 10 år som kvinnojour med bl.a. en modevisning på Parkkällaren.

1993

- En studiecirkel om kvinnomisshandel genomfördes. Material var boken "Bryt tystnaden".
- Informationsmaterialet reviderades.
- Polisen sammakallade olika myndigheter och kvinnojouren om våld och övergrepp mot kvinnor. Detta ingick i arbetet med "Myndighetssamverkan" i Sörmland.
- Styrelsen ledamöter deltog i flera externa kurser och föreläsningar.
- Utöver årsmötet genomfördes två medlemsmöten varav ett på Skiftingehus med en ungdomsteater om våld med efterföljande diskussion. På det andra mötet visade Tryggve Lund senaste nytt i bokväg.
- Styrelseordförande Christina Nilsson-Watz avled på försommaren.

1994

- På medlemsmöten under året inbjöds Barnkulturcentrum och Amandagruppen för att informera om sina verksamheter. Decembermötet gästades av Bror-Erik Olsson som kåserade om jultraditioner genom åren.
- En studiecirkel om "Barnen på jourerna" genomfördes.
- MOA deltog i Mälarmässan 25 – 27 mars med en informationsdisk samt höll två seminarier i samarbete med Kristina Jernberg från Länsstyrelsen.
- 8 mars föreläste MOA på ett seminarium för kontaktpersoner på Mälarsjukhuset och på kvällen deltog MOA i en manifestation mot våld på Fristadstorget.
- Den myndighetssamverkansgrupp som bildades under året träffades varannan månad. I gruppen ingick polis, socialjour, Mälarsjukhuset, åklagare, frivården, Brottsofferjouren, Mansjouren och MOA.
- Margareta Asp, anställd på MOA sedan 1984, avled under året.

1995

- Ett öppet och välbesökt medlemsmöte hölls i Värjan. Föreläsare var Kristina Jernberg, Länsstyrelsen. Ämnet var "Barns situation i misshandelsförhållanden".
- Ett möte hölls på Tingsgården.
- Julmötet hölls på Vilsta Sporthotell med underhållning av Solweig Blomkvist som sjöng visor och av Sigrid Bjelkestam som läste egna dikter.
- Två studiecirklar genomfördes under året med ett brett program med inbjudna föreläsare från olika myndigheter och organisationer.
- Den utåtriktade verksamheten ökade kraftigt under året.
- Arbetstiden för de två anställda ändrades från enbart dagtid till tjänstgöring till kl. 21.00 tisdagar och torsdagar.

- Jourverksamheten ändrades från lördagsförmiddagar till att en kvinna hade jour en vecka åt gången. Aktuell jourlista gick till socialjour, polisen, akutmottagningen på Mälarsjukhuset samt till Fors och Klosters församlingshem.
- MOA deltog i aktionen "Tjejer mot våld" som arrangerades av Sörmlands idrottsförbund med fackeltåg från Fristadstorget till Sporthallen.

1996

- MOA begär utträde ur ROKS. Det skedde efter en långvarig diskussion om den ideologiska inställningen. Dessutom ville föreningen bredda arbetet till fler grupper av kvinnor och även till barnen. Ett extra medlemsmöte angående medlemskapet hölls den 25 juni och där togs ett enhälligt beslut att gå ur ROKS. Föreningen blev medlemmar i en nybildad riksorganisation för de jourer som lämnat ROKS. Det nya förbundets namn var "Sveriges Kvinnojourens Riksförbund" och ordförande var Elisebeth Markström.
- MOA genomförde ett informationsprojekt som riktade sig till lärare och elever på högstadiet i årskurs 8 och 9. Projektet avslutades med två seminariedagar på Vilsta Sporthotell. Deltagare var lärare, fritidspersonal, socialsekreterare och politiker.
- MOA deltog i "Ungdomsmässan" på MunktellArenan med en egen utställningsmonter. Inbjuden gäst var Rolf Tourd, företrädare för ett manligt nätverk som ville förhindra våld mot kvinnor och barn.
- I anslutning till mässan anordnades en teaterföreställning "Röd morgonrodnad" i Fristadskolans aula.
- Vårmotet hölls på Vilsta Sporthotell med tipspromenad och därefter sill och potatis.
- Julmotet hölls på MOA med julmat och underhållning av Siv och Sven Andersson som spelade och sjöng julvisor.

1997

- En studiecirkel i ämnet "Kvinnor och barn i misshandelsförhållanden" genomfördes med styrelseledamöter och medlemmar som föreläsare med de kunskaper de hade inom sina arbetsområden.
- Under våren redovisades det genomförda skolprojektet för skolsköterskor och lärare på högstadieskolorna.
- 8 Mars deltog MOA i en debatt på ABF om "Kulturskillnader mellan kvinnor i världen".
- MOA deltog i en debatt om "Våld, droger och rasism" på Contrast som anordnats av elever på kommunens högstadieskolor.
- Myndighetssamverkansgruppen hade två möten där bl.a. behovet av kvinnliga poliser för misshandlade kvinnor togs upp. Frivården försökte få igång samtalsgrupper för män.
- MOA genomförde information tillsammans med rättsläkare Jan Lindberg för sjuksköterskor på Högskolan.

- Personal och styrelseledamöter deltog i olika seminarier som anordnades av bl.a. Rädda Barnen, Riksförbundet och kvinnojourerna i Nyköping, Karlstad och Falköping.
- 13 maj anordnades ett annorlunda medlemsmöte med modevisning och färganalys i ÖIS klubblokal på Djurgården. Det kom 70 personer. Kvinnor från MOA agerade mannekänger.
- På höstens upptaktsmöte i Värjan informerades om kommande aktiviteter och om de insändare i lokaltidningarna som MOA skrivit och de tidningsartiklar och intervjuer i Sörmlandsradion som blev följden av insändarna.
- MOA genomförde ett barnseminarium om den nya socialtjänstlagen och barnens rätt i lagstiftningen den 6 – 7 oktober på Hotell Smeden. Målgruppen var personal på dagis, mellan- och högstadiet, fritidsverksamhet, familjerätten ungdomsenheten, invandrarenheten, individ- och familjeenheten, familjerådgivningen och kyrkan. Föreläsare var Rädda Barnen, Monica Dahlstöm-Lannes, Kristina Hult – advokat och Inger Ungmark – forskare. Antalet deltagare var över 100 utöver de medverkande.
- Nu var det 15 år sedan MOA startade och detta uppmärksammades med ett möte på ABF den 5 november med kaffe och tårta och underhållning av ABF:s "manskör". Sigrid Bjelkestam läste dikter, bl.a. en som var specialskriven för MOA. Det fanns dessutom en utställning om MOA:s verksamhet under 15 år bestående av olika pressklipp. Antalet besökare var ca 60 utöver de medverkande.
- Året avslutades med ett traditionellt julmöte på MOA.

Verksamheten 1998 – 2002

Verksamheten under perioden i siffror:

- 133 kvinnor och 128 barn bodde på MOA under längre eller kortare tid.
- 419 samtal efter bokade besök genomfördes.
- 144 studiebesök togs emot.
- 242 utåtriktade informationer genomfördes.

Medlemmar

Föreningen hade mellan 160 – 180 medlemmar under perioden. Av dessa var ett 30-tal aktiva i styrelse och jourgrupp. Varje år genomfördes ett par studiecirklar med varierande tema och inbjudna föreläsare. Deltagare i cirkarna var både personal och medlemmar. Förutom årsmöten och de traditionella julmötena genomfördes ett par medlemsmöten varje år. Aktiviteterna varierade från mera lättsamma träffar som "Må bra-kväll", sommarträff i Skjulsta till teatrar och föreläsningar.

Personal

År 2002 var det fyra kvinnor anställda på MOA. Tre arbetade deltid. Arbetstiden var schemalagd och gav möjlighet att ha juren öppna måndag, onsdag och fredag kl. 08.00 – 17.00 och tisdag och torsdag till kl. 21.00.

Jourgrupp

Ca 15 kvinnor ingick i den s.k. jourgruppen som trädde in kvällar och helger. Varje jourkvinna hade jour en vecka i taget fördelat över året.

Huset i Nyfors

Huset började bli slitet både inom- och utomhus men i slutet av seklet renoverades huset. Kontorsrum, kök, badrum och ett sovrum målades och tapetserades och de gamla trägolven i köket och hallen slipades. Under våren 2001 renoverades huset utvändigt och trädgården planterades om, vilket dessvärre betydde att några fruktträd och en silvergran fick "falla för sågen". Inomhusmiljön förbättrades också med lite nya möbler, textilier, lampor etc. samt att utrustningen i lekrummet kompletterades.

Samverkan

Den myndighetssamverkansgrupp som träffats under ett antal år utmynnade i "STOPP - samverkan mot kvinnovåld" som ett samarbete mellan polis, åklagare, socialtjänst och frivård. MOA:s samarbete med STOPP är värdefullt.

MOA hade regelbundna träffar med den "kvinnliga" samordnaren och under 2002 genomförde de tillsammans två utbildningar för anställda inom de olika myndigheterna. De hade också träffar med ledarna för den gruppverksamhet som erbjöds både kvinnor som kom till MOA och kvinnor som hade kontakt med STOPP.

I februari 2000 avsatte Kommunstyrelsen medel till ett tvåårigt projekt om kvinnofrid – "Eskilstuna – en FriStad för kvinnor". Samarbetet med projektledaren Gunilla Teckenberg var värdefullt för MOA i arbetet med att sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR

MOA var representerat i förbundets styrelse och år 2001 fick MOA förtroendet att arrangera förbundets årsmöte och tillika 5-årsjubileum i Eskilstuna den 19 – 21 april. Det var tre intressanta dagar med närmare 100-talet deltagare från kvinnojourer runt om i landet. Förutom föreläsningarna på Mälardalens Högskola medverkade riksdagens talman Birgitta Dahl och Anita Gradin, f.d. EO-kommissionär.

EU-projekt "Ny start"

I slutet av 2000 mottog SKR beskedet att EU-kommissionen beviljat organisationen medel att utveckla Daphne-projektet "Ny start" där kvinnojouren MIRA i Nyköping och MOA var de "arbetande" parterna. Ansökan avsåg ett 3-årsprojekt men godkändes för ett år i taget.

Projektet inleddes år 2001 och syftade till att skapa en arbetsmodell för ett grundläggande, långsiktigt och brett lokalt samarbete mellan kvinnojouren, myndigheter och organisationer samt sprida information till dessa och till allmänheten. Samarbetspartners var Länsstyrelsen, Landstinget, Nyköpings kommun, TCO-rådet och LO-distriktet i Sörmland samt Delegacion de la Mujer i Cordoba i Spanien.

Eftersom medel beviljades endast för ett år i taget blev det ett mycket intensivt år med att etablera nya kontakter och nätverk, ta fram informationsmaterial, genomföra konferenser, regelbundna möten med samarbetsparterna etc. Vid årets slut kunde de dock redovisa ett godtagbart resultat. De fick också erfarenhet av att arbeta inom ett EU-projekt och kunde konstatera att det är alltför byråkratiskt för en organisation utan en stor medarbetarstab. Dessa synpunkter framfördes också vid ett möte med en representant från Bryssel.

Axplock ur den utåtriktade verksamheten 1998 – 2002

1998

- Information på Internationella Kvinnodagen.
- Deltagande i gudstjänst i Thomaskyrkan med temat "Våga reagera – våga stå emot".
- Seminariepass på kommunens arrangemang "Att vara kvinna är ingen sjukdom".
- Seminarium under kommunens folkhälsovecka. De visade videon "I pappans rike" med efterföljande diskussion.
- Redovisning av projektet "Barn i misshandelsförhållanden" inför landstingets Hälsonämnd.
- På medlemsmötet i oktober informerade Kristina Jernberg från SKR om kvinnofridslagen.
- Temat för höstens studiecirkel var "Över gränsen" en bok om männen och kvinnomisshandel.

1999

- Annonskampanj med inbjudan till öppet möte med stor uppmärksamhet i media. Syftet var att värva nya medlemmar. Ett 30-tal intresserade deltog.

- Uppföljning av annonskampanjen med ett seminarium på Vilsta Sporthotell under rubriken "Att utveckla den egna jouren". Seminariet resulterade i ett beslut om en verksamhetsgrupp samt en styrgrupp med uppgift att organisera träffar och arbeta för att bilda en stödgrupp för kvinnor efter vistelsen på MOA.
- Öppet medlemsmöte på KFUM med Teater Sexton och föreställningen "Flickan i mellanrummet". Efter teatern samlades publiken och skådespelarna till ett samtal om pjäsen.
- Två studiecirklar under våren med temat "Våld mot kvinnor och barn" med föreläsare från bl.a. polisen och mansjouren.
- Deltagarna i höstens cirkel besökte två föreläsningar på Mälardalens Högskola med Hildur Ve från universitetet i Bergen och Lars Jalmert från Stockholms universitet. Ämnet var "Makt ur ett jämställdhetsperspektiv" respektive "Hur flickor blir kvinnor och pojkar blir män".

2000

- MOA fick projekt pengar från Brottsoffermyndigheten för att tillsammans med polisen informera på högstadiet i Eskilstuna kommuns grundskolor om våld i nära relationer. Projektet inleddes med träffar med skolsköterskor och lärare.
- Under hösten var MOA medarrangörer till en föreläsningsserie under rubriken "Kvinnofrid i Eskilstuna". Föreläsare var Gunilla Teckenberg, som också var initiativtagare till serien, Mona Eriksson från Uppsala universitet och Göran Lindberg, länspolismästare. Maud Möller, anställd på MOA och Björn Ohlsson, brottsofferansvarig inom polisen i Eskilstuna informerade om MOA:s arbete och polisens arbete med våld mot kvinnor.
- På medlemsmötet i maj informerade Maria Sylvester om Fors församlings verksamhet för invandrarfamiljer och på oktobermötet föreläste advokaten Kerstin Henriksson kring brottsbalken och barnens juridiska rättigheter.
- "Rädda Barnens bok "... och han sparkade mamma" var studiematerial i vårens studiecirkel där bl.a. Monica Dahlström-Lannes medverkade. Cirkeln avslutades med ett besök i riksdagen. Höstens cirkel behandlade kvinnor och barns juridiska rättigheter under medverkan av advokaterna Kerstin Henriksson och Lucie Holmkvist-Skantz samt Gunilla Teckenberg som informerade om socialtjänstlagen.

2001

- I samarbete med polisen i Eskilstuna genomfördes två halvdagsseminarier med rubriken "Våld i nära relationer". Föreläsare var Göran Wimmerström, socionom och aktiv i Manscentrum i Stockholm. Totalt deltog 16 yrkesverksamma inom olika organisationer samt representanter för Hyresgästföreningen, kvinnojourer i Sörmland, Nämndemannaföreningen etc.
- Skolprojektet fortsatte under året med information i 27 klasser i grundskolan. Projekttiden hade förlängts och skulle avslutas i mars 2002.
- Två öppna föreläsningar om jämställdhet hölls den 19 april i samband med SKR:s årsmöte och i samarbete med Mälardalens Högskola. "Social

kompetens – viktigt för alla” var rubriken på kulturvetaren Gillis Herlitz föreläsning och samhällsvetaren och forskaren Gertrud Åströms föreläsning hade titeln ”Med flätorna i brevlådan”. Ca 300 personer samlades i Höskolan.

- Ett 90-tal deltagare från myndigheter och organisationer i Sörmland deltog i konferensen ”Varför går hon inte?” som genomfördes den 27 – 28 september. Konferensen ingick i det pågående EU-projektet och föreläsare var bl.a. Sven-Åke Christiansson, professor och minnesforskare och Ingegerd Sahlström, huvudsekreterare i Nationella Rådet för Kvinnofrid.
- Den 30 november genomfördes ett seminarium för ett 30-tal förtroendevalda inom LO och TCO i Sörmland. Seminariet var ett arrangemang inom EU-projektet och i samarbete med ”Kvinnofridsprojektet”. Gunilla Teckenberg medverkade tillsammans med tre kvinnor som berättade om sina egna upplevelser av ett liv med våld och hot.
- Utöver årsmötet bjöd MOA in medlemmarna till en sommarträff i Skjulsta och ett möte hos polisen med information av Annika Andersson och Harriet Furugård om gruppverksamheten inom STOPP.

2002 – första halvåret

- Under våren avslutades Skolprojektet och en detaljerad slutrapport lämnades till Brottsoffermyndigheten. Maud Möller, anställd på MOA, var ansvarig för projektet och hade tillsammans med Björn Ohlsson, brottsofferansvarig inom polisen i Eskilstuna, genomfört träffarna med elever och lärare.
- Under mars månad genomfördes två seminarier i samarbete med STOPP där målgruppen var anställda inom socialförvaltningen, skolan, polisen, Landstinget, Frivården samt medlemmar och anställda inom kvinnojourerna i länet. Den 8 mars var rubriken ”Barnen och kvinnan i fokus” med föreläsning av Viveka Enander, socionom och kristerapeut från Göteborg. Den 18 mars var temat ”Mannen i fokus – så möter vi män i STOPP:s gruppverksamhet”. Medverkade gjorde ledarna för verksamheten och familjerådgivarna Ulf Klingvall, Håkan Pettersson och Dan Andersson. Totalt deltog ca 150 personer i de båda seminarierna.

Ordförande genom åren

1982 – 1983 Gunilla Sundholm

1984 – 1985 Marianne Jonsson

1986 – 1989 Christina Nilsson-Watz

1990 – 1992 Lilian Eriksson

1993 - Christina Nilsson-Watz

Fyllnadval: Anna-Lill Johnsson

1994 – 1998 Anna-Lill Johnsson

1999 - Maj Lundkvist

Bildades

Sidan under arbete